

MAAND BRIEF

OKTOBER 2020

DE WET:
EEN WOLFJE VOLGT DE OUDE
WOLF, EEN WOLF IS MOEDIG EN
HOUDT HET VOL

CONTACT:
WELPEN@KATROM.BE
LAMA: 0472611380
JAKO: 0497673398
LABRADOR: 0489233693
JARIBOE: 0489044753
NEUSBEER: 0476803179



4 OKTOBER

Je conditie en fysiek op pijl houden is erg belangrijk, dat vonden ze in de jaren 80 ook al zo. We zullen vandaag eens zien hoe dat was en in welke kledij ze push-ups deden. Is dat grappig om te zien? Dat zal je zelf moeten ontdekken, want dit MOET je eens gezien hebben. De gekste sporten zullen namelijk aan bod komen. We warmen ons op om 14u15 aan het Militair Domein, om dan uitgeput en veel sterker te eindigen om 17u15.

11 OKTOBER

Kent er iemand de weg naar Hollywood of naar het lokaal van Sint-Katrom? Dat is even goed. Want de welpen gaan deze vergadering als echte sterren acteren. Daarnaast is er ook nood aan een cameraploeg, make-up, stuntmensen, regisseurs, gepaste kledij,... Er valt dus genoeg te beleven. Laat jezelf vereeuwigen op het witte doek om 14u aan het lokaal, om dan weer terug als wereldsterren te vertrekken om 17u. Leg de rode loper al maar klaar!

OVERZICHT WAAR EN WANNEER

4/10 *MILITAIR DOMEIN
14U15-17U15*

11/10 *LOKAAL 14U-17U*

18/10 *MIL. DOM. 14U15-17U15*

25/10 *LOKAAL
14U15-17U15*

WELPEN

18 EN 25 OKTOBER ZIJN DE WEEKENDINSCHRIJVINGEN NA DE VERGADERING IN DE GROTE ZAAL. HET TAKWEEKEND ZAL DOORGAAN 30 OKTOBER TOT 1 NOVEMBER EN WIJ HEBBEN ER ALVAST HEEL VEEL ZIN. IN !!! :))



We vragen deze maand 2 euro maandgeld. Het kan overgeschreven worden of cash meegegeven. worden, wat je verkiest.

BE83777598881615

18 OKTOBER

Wie niet waagt die niet wint! En wie zijn eigen eten kan klaarmaken is een echte held. Ja, je hoort het goed, vandaag doen we iets met ingrediënten, potten, pannen en kruiden. Met andere woorden, we houden een rasechte kookvergadering en dat nog wel in het Militair Domein! Spannend!!!Hopelijk raken de ingrediënten niet zoek... We zetten onze kookmutsen op om 14u15 aan de ingang van het Militair Domein, om met een volle buik en een voldane blik terug te eindigen om 17u15.

25 OKTOBER

Vandaag kruipen we in de huid van echte middeleeuweners. Hoe maakten ze in deze donkere tijden plezier? Hadden ze toen ook al die digitale en hoogtechnologische snufjes zoals smartphones, playstations,... Of gingen ze lekker ouderwets ravotten? Kom het zeker te weten op 4 oktober om 14u aan het lokaal en we eindigen aldaar op 17u. Als je al een tipje van de sluier wil oplichten, kan je altijd eens piepen bij de Kinderspelen van Bruegel ;)).